

## Özel konu: **KADİR GECESİ**



Ramazan gecelerinin arasında biri çok daha önemlidir, o da **Kadir Gecesi**'dir (arapçası: Leyl-al-kadir). Bu gece Muhammed sözde Kuran'ı almış. Kuran'ın bildirdiği gibi, bu **Kadir Gecesi** "bin aydan daha hayırlı" imiş. Kim ayakta ya da oturarak Allahın adını anarsa, başmelek Cebrail bir kalabalık meleklerle inip ona bu gece özel bir bereket getirmiş.

Ama Hadis kitaplarında bu Kadir Gecesi ne zaman olduğu kesin bildirilmiyor, sadece Ramazan ayının son üçte birinde olduğu söyleniyor. Onun için hocaların arasında bu

konuda fikir farklılıkları var. Kimisi Ramazan'ın 17. günü, başkası 21. günü, başkaları gene 26.'dan 27'sine bağlayan geceyi Kadir Gecesi olarak tutarmış.

Bu belirsizlik nereden geliyor? Bu kadar önemli bir konuda Allah neden daha fazla bilgi vermedi? Cevap: Evet, Allah bilgi verdi... ama Muhammed UNUTTU ! Kuran'dan sonra en önemli kitap olan Sahih Buhari, hadis no. 49'a bir göz atalım:

"Resulullah çıkıp insanlara Kadir Gecesi hakkında bilgi vermeye gitti. Fakat yolda iki müslüman erkek kavga yapıyordu. O zaman peygamber dedi ki: "Ben size Kadir Gecesi hakkında bilgi vermeye kalktım, ama falanca adamlar dövüşürken, o bilgi benden alındı (ben de unuttum). Bu belki sizin için daha hayırlı oldu. Madem öyle, Kadir gecesi Ramazan'ın 27., 29. ve 25.inde arayın."

Bu konuda kimse kesin bir şey bilmediği için, dinlerine bağlı olan müslümanlar, Kadir Gecesi'ni yakalamak için Ramazan'ın son 10 gününde daha fazla sevap işlerler, Kuranı okurlar ve namaz kırlarlar. Bu yolda büyük bereket ve Allahtan ışık alacaklarını sanırlar.

Birçok müslüman özellikle Ramazan ayında bütün var gücüyle doğruyu ve hayırlı işler yapmaya çalışıyorlar. Allahın rahmetini kazanmak için, seve seve aç ve susuz kalırlar, uykusuzluk çekerler.

Ama aslında Ramazan ayını büsbütün tutan kişiler bile, sürekli bir şüphe ve korku içinde KALIYORLAR: Acaba, doğru olanı, gereken ölçüde, gereken zamanda yaptım mı, yapmadım mı diye. Bu korkunun kaynağı da, kurtuluş hakkında bir şey bilmemektir. Hiç bir müslüman ölümden sonra ona ne olacağı konusunda kesin bir şey söyleyemez. Hiç bir msülüman kendi kurtuluşundan emin olamaz.

Bu da onun bütün düşünceleri ve hareketlerini etkiliyor. En küçük çocuklara bile, Allahın her şey bildiğini, her şeye kadir olduğunu öğretirler. Ahrette Allah her insanın günahlarını ve sevaplarını kantarlayacakmış, ama onun arkasından gene de her kişinin hakkında cehenneme mi, yoksa cennete mi yollayacak diye karar verecekmiş. Bu belirsizlik sebep oluyor ki, Allahtan korkan müslümanlar, namaz, oruç, zekat, Mekke'ye hac etmek ya da sevap işlemekle Allahın rahmetini kazanmaya çalışıyorlar. Bu bereketi almak için, müslüman erkekler camide toplanırlar. Beyaz giysilerle bütün gece namaz kıлып, Allah bu özel gecede dualarına cevap vereceğini umut ederler.



Bir hadise göre, Muhammed Ramazan ayının son on günü geceleyin de oruç tutup namaz kılmış. Bunu anmak ve peygamberlerine benzer olmak için, Ramazan ayının son on gününü büsbütün camide geçiren birçok müslüman var.

Bu Kadir Gecesi'nde her yerde camilerin lambalarını geceyi aydınlatıyor. Ne kadar acı bir şey: yetmiyor insanlar gündüz oruç tutarken bu kadar zahmet çekiyorlar, bütün geceyi de uykusuz kalıyorlar, tek bu umutla, "Allah beni işitecek" diye. Ve bunu yaparken doğru geceyi tuttuklarından bile emin değildiler.



#### DUA KONULARI:

- İsa Mesih'te özel bir hakkımız var: her an Allaha açık bir giriş kapımız var ve bizi işiteceğinden emin oluruz. Dua edelim, daha birçok müslüman aynı bu açık kapıyı bulsunlar.
- Ramazan ayında birçok müslüman Allah tarafından rüya yoluyla haber alacağını beklerler. Dua edelim, Rabbimiz İsa Mesih kendini özellikle bu ayda müslümanlara gösterecek.
- "Selam aleykum" diye selam veriliyor, o da "Esenlik sana" demektir. Dua edelim, Rab daha çok müslümanlara bu esenliği ve kendisiyle barışmasını sağlasın. Rab İsa'daki 'selam'ımız akıl almaz kadar yüksektir.